

Goed leven, goede dood – Den Haag

28 maart 2020 10:00 – 16:00

Amadeus, Den Haag



Beeld door: Vizierskaya

Hoe kijk je naar de dood? Die van jezelf en de ander. Welke emoties komen er bij je naar boven? Hoe verhoud je je tot jouw sterfelijkheid? En hoe vertaalt zich dit naar het gesprek met de ander, ook als die ander dat gesprek aangaan lastig vindt? Praten over de dood helpt ook bij het nadenken over wat je belangrijk vindt in het leven. Bij een goed leven hoort een goede dood.

Wat is voor jou een goede dood? En wat betekent een goed leven voor jou? Op de verdiepingsdag ga je op zoek naar jouw omgang met de dood. En door de dood in de ogen te kijken krijgen je ook scherper waar je blij van wordt. Waar je het allemaal voor doet. Je onderzoekt de gevoelens die de dood ongemakkelijk maken. En je oefent hoe je het gesprek over de dood aan kan gaan.

Je leert jezelf kennen, hoe je erin staat, wat je wilt en juist níet wilt. En hoe je het gesprek met een ander hierover voert. We gebruiken de inzichten van verschillende filosofen maar de belangrijkste bron van wijsheid zijn de andere deelnemers en jijzelf.

Wanneer zaterdag 28 maart 2020, van 10.00 – 16.00 uur

Docent Reine Rek

Locatie Amadeus, Traviatastraat 25, Den Haag

Google Maps

Prijs (inclusief reader en koffie/thee):

€ 60 standaard

€ 40 leden Humanistisch Verbond

€ 30 bij minimum inkomen en studenten

€ 20 leden Humanistisch Verbond met een minimum inkomen

Lunch is niet inbegrepen. We kunnen voor een lunch zorgen ad € 6,- pp. Graag opgeven via: info@humanistischverbondenhaag.nl. Betaling op 28 maart. U mag ook zelf voor de lunch zorgen.

Aanmelden via de website cursushumanisme.nu